



Afke Spaargaren ▲
'Liefdevol voorgevoel'

Liefdevol voorgevoel

Teruggeworpen op sereniteit,
zal ik dat laatste strand van je wezen ontwaren.
En voor het eerst, misschien,
zal ik je zien zoals God je ziet,
nadat het boek van de Tijd is opgerold,
zonder liefde, zonder mij.

Jorge Luis Borges (1899-1986)

Olga van der Klooster
'Terugkeer naar de Heimat' ▶

Een beeldgedicht is een kunstuiting
waarin poëzie en beeldende kunst
in elkaar overvloeien.

18 kunstenaars van KZOD zijn de uitdaging aangegaan en hebben deze twee disciplines ieder op eigen wijze met elkaar verenigd.

MARY ADMIRAAL, ARJAN BOSCH, ROB VAN BRUGGEN, ROB CLOUS
EMILIO SÁNCHEZ DIAZ, LIZAN VAN DIJK, HANNEKE FRANKEN
FROUWINE DE GRAAFF, GRIET HALBERTSMA, AUREEN HARTHOORN
ARNOLD JANSSEN, OLGA VAN DER KLOOSTER, COBY KLUITMAN
LIA KOK, JACINTHA REIJNDERS, AFKE SPAARGAREN, WILLEMIEN SPOOK
JOSÉ VAN WAARDE, FEMKE VAN DER ZEE-BARTMAN

Expositie:

21 februari t/m 6 april 2018

Opening:

De officiële opening is op vrijdag 23 februari om 16.00 uur
in de Kloostergangen, waarbij de Haarlemse stadsdichter
Willemien Spook de expositie zal openen met één van
haar gedichten.

Verder zullen de dichters *Annette van den Bosch* en
Nuel Gieles (voormalig Haarlems stadsdichter) nog een
gedicht voordragen.



DE KLOOSTERGANGEN

Grote Markt 2 (stadhuis), 2011 RD Haarlem
Open: ma. t/m vr. van 8.00 - 17.00 uur



BEELD *gedichten*

Kunstevenement waarbij poëzie en beeldende kunst een diepgaande verbinding aangaan





José van Waarde ▲
'Groene strepen'

Waterspiegel

Ben ik nog zichtbaar
vraag ik aan het water
en neem een voorschot
op het antwoord.

Ik zie een tuimelende val
en zuig de toekomst naar me toe
ze lijkt zo ongerept en roerloos
af te wachten tot ik kom.

Voor elke lijn die nu verschijnt
bedenk ik curven zekerheid
als: toen en vroeger, weet je nog?

Voorbij mijn twijfel is een
straks verborgen. Ergens.
Steeds en dichterbij.

Annette van den Bosch

Uit: *Handzaam geaard* - Uitgeverij Digitalis, Utrecht 2002



't Regent, 't regent,
't dondert om mij heen;
bliksemflitsen
flikkeren rondom mij,
hagelvlagen
vagen rondom mij;
't breken beken
water rondom mij!

Guido Gezelle

1830-1899

Hannke Franken
't Regent, 't regent'

Dichten

toen ik op eigen benen ging staan
vond ik geen grond
niet de bodem
die ik genaaid had
van moeders rokken
met precieze steekjes had ik
losse eindjes verbonden
dacht ik
maar
ik bleef vallen
en zoeken naar naalden
naar garen
om het gat te vullen
ik ging dichten

Anneruth Wibaut

Griet Halbertsma
▼ 'Innerlijke tijd'

